

Omzien naar elkaar in de Jeruzalemkerk

Deze zomer willen we graag in gesprek met elkaar rondom het thema van pastoraat. In de Jeruzalemkerk noemen wij dat “*omzien naar elkaar*”. Pastoraat roept bij veel mensen de associatie op van een ouderling of dominee die op bezoek komt omdat er iets heel erg “mis” is in ons leven, maar dat is een heel beperkte visie. Omzien naar elkaar is betrokken zijn op elkaars leven in een veel bredere zin.

We zijn een heel gevarieerde gemeente als het gaat om leeftijd, levensfase, waar we wonen, hoe vaak we de kerkdiensten meemaken, enz. Het is ons verlangen dat iedereen zich welkom en gezien voelt. Daarnaast willen we elkaar ontmoeten en elkaar ondersteunen en aanmoedigen in het volgen van Jezus Christus. Maar hoe doe je dat in deze tijd waarin we allemaal zo druk zijn, met zoveel verschillende mensen en behoeftes?

We hebben binnen de Jeruzalemkerk regelmatig aangegeven dat het pastoraat in eerste instantie in de huiskringen van onze gemeente plaatsvindt, maar meer dan de helft van de gemeenteleden zijn op dit moment niet verbonden met een huiskring. Ook zien we een trend waarin mensen er minder vaak voor kiezen om lid te worden maar wel voor een korte of langere tijd betrokken willen zijn in de gemeente. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen goed zijn of haar weg kan vinden en weet hoe je betrokken kan raken bij bijvoorbeeld activiteiten of taken en de gemeente snel kan leren kennen?

Alvast wat vragen om voor jezelf eens over na te denken;

- *Wat heb ik nodig om me deel te voelen van een gemeenschap?*
- *Voel ik me op dit moment voldoende welkom en gezien in de Jeruzalemkerk?*
- *Wat zouden de momenten in de week zijn waarop ik behoefte heb aan een goed gesprek, een prikkelende vraag, persoonlijk gebed, een bemoediging of knuffel - en speelt de Jeruzalemkerk daarin een rol op dit moment?*
- *Wat is een activiteit die je graag samen met gemeenteleden zou willen doen? En zie je die activiteit dan ook als pastoraat? Waarom wel / niet?*
- *Is er voldoende aandacht en ruimte in de Jeruzalemkerk voor wat jij zou willen bijdragen?*
- *Als je door een moeilijke tijd gaat in je leven, weet je dan bij wie je in onze gemeente terecht kan voor persoonlijk gebed, een luisterend oor of een gesprek hierover?*

Hopelijk zien we jou op **23 juli**, **6 augustus** of **3 september**! We beginnen rond 12:00 uur in de kerkzaal op de galerij bij “*VanBoven*” en hopen ongeveer 45 - 60 minuten met elkaar te spreken. Mocht het niet lukken om bij 1 van deze gesprekken aanwezig te zijn, kan je ons natuurlijk ook altijd jouw ideeën, vragen en opmerkingen mailen via pastoraat@jeruzalem-kerk.nl

Peter Verheij en Jan Cornell Berger